



Uppsala 2024-02-28

## Interpellation angående behovet av att ompröva kommunens planer med hänsyn till nya befolkningsprognoser

### Bakgrund:

SCB har reviderat sina befolkningsframskrivningar kraftigt sedan 2015. Då beräknade SCB att befolkningen i Sverige skulle växa med 63 000 personer per år fram till 2060. 2017 reviderades prognosen ned till 55 000 personer per år. I SCBs senaste prognos från april 2023 är prognosen en befolkningstillväxt på 46000 personer per år. Det innebär att SCB under perioden 2015-2023 sänkt sina befolkningsframskrivningar med ca 25%. Utfallet för 2023 blev bara **30 000** nya invånare för Sverige närapå en halvering av prognosen på 57000 personer.

Uppsala kommunprognos från 2017 antog att befolkningsmängden 2050 kommer att vara 318600 personer i kommunen.

Uppsala kommunprognos från 2023 antog att befolkningsmängden 2050 kommer att vara 333000 personer i kommunen.

Under samma period som SCB sänker sin befolkningsprognos så höjer Uppsala kommun sin prognos.

Om Uppsala kommun skulle växa lika fort som Sverige i övrigt enligt SCBs prognos skulle vi vara 276000 invånare i Uppsala år 2050. Om vi växer dubbelt så fort som Sverige så kommer vi vara 310 000 invånare 2050.

I planeringen (systemvalsstudie) för Spårväg antas Uppsalas befolkning vara 350 000 personer år 2050. Stora delar av kommunens planering bygger på befolkningsprognoser från 2016 med en framtida befolkning 2050 på 350 000 personer.

Barnafödandet är det lägsta på flera decennier. De gröna näringarna i delar av Norrland skriker efter kvalificerad kompetens. Försvarsnäringarna i andra delar av landet skriker efter kvalificerad kompetens. Tidöavtalet har kraftigt minskad invandringen till Sverige. Kraftiga förändringar som på kort tid starkt påverkar befolkningsutvecklingen även i Uppsala.

Jag frågar kommunstyrelsens ordförande, Erik Pelling:

- Vilka konsekvenser får kommunens nuvarande planer om vi "bara" växer dubbelt så fort som SCB nu bedömer att Sverige växer i sin helhet och blir 310 000 invånare till 2050?

- Hur ska kommunens omfattande investeringsprojekt finansieras när de bygger på tidigare antaganden om befolkningsutveckling, och därtill kopplat skatteunderlag, som med stor säkerhet inte kommer att förverkligas?
- Hur avser kommunen att anpassa sina planer till att det med stor sannolikhet blir en betydligt lägre befolkningsutveckling än vad nuvarande planer är baserade på?

Stefan Hanna  
Partiledare  
Utvecklingspartiet demokraterna